



Lied van Sint Maarten

Er zat een zwerver op de straat Wo wo wo
Toen kwam Sint Maarten op z'n paard zo zo zo
Hij sneed een stukje van z'n jas
De zwerver was toen in z'n sas
Hij had het niet meer koud, 3x

De zwerver heeft het doorverteld Wo wo wo
Toen werd Sint Maarten onze held zo zo zo
11 November is de dag
dat ik mijn lichtje branden mag
We hebben het niet meer koud 3x

Liedje met tekst: <https://soundcloud.com/user-603890210/st-maarten>

Liedje zonder tekst: <https://soundcloud.com/user-603890210/st-maarten-karaoke>

Tekst: Jos Zandvliet

Muziek: Onbekend

Meer info: www.sintmaartenparade.nl